

BOKI en DOKI

in de junglen



DE AAP



Boki en doki hun ruimteschip
is kapot. het is op de aarde
gevallen in de jungel.

Boki rui: daar een aap! ?
de aap rui: van waar zijn jullie?
wij komen van mars, wij zijn
marsmanetjes en ze vertellen
hun verhaal. nu snapt de
aap het en zegt: ik weet wie jullie
nodig hebben.

DE OLIFANT



de aap zegt: dat is de olifant.
de olifant: hoi aap, hebben jullie
wij nodig? ja! ze stellen zich zelf voor.
wij zijn boki en doki, wij komen van
mars, wij zijn marsmanetjes, wij komen van
hun verhaal, nu snapt de olifant het.
de aap zegt: daar is het doop!
de olifant zegt: daar is het doop!
de aap zegt: wij komen van mars, wij zijn
marsmanetjes, wij komen van mars.
de olifant zegt: wij komen van mars, wij zijn
marsmanetjes, wij komen van mars.

de aap en de olifant
ze voot hun een ruimteschip
willen maken, de olifant zegt
natuurlijk, de olifant gaat naar zijn
collega's en zegt: aan de slag! alle
olifanten pakken metaal
en schroeven en gaan aan de slag.

EINDE